

Reis Mercy Ships



Doris Houtman

Reis Mercy Ships

Begin van de reis

Ik zal je even meenemen in de voorbereidingen voordat ik bij Schiphol het vliegtuig op stapte richting Dakar.

Mijn aanmelding als vrijwilliger in de keuken, was goedgekeurd. Om op het schip aan boord te kunnen komen, beloofde je aan bepaald traject door. Zo maak je verschillende courses, schaf je dingen aan zoals je paspoort, een andere zorgverzekering en zorg je ervoor dat al je inentingen op orde zijn. Dit was voor mij allemaal nieuw om te doen:)

Hierna kon de reis beginnen.

11 februari, vertrek richting Senegal, Afrika



Vertrek richting Senegal, Afrika. 11 februari ben ik op het vliegtuig gestapt, richting Senegal. Ik ben vanaf Schiphol Amsterdam, naar Madrid gevlogen en vanaf Madrid naar Dakar. Op Dakar werd ik ontvangen door een persoon van Mercy Ships en ben ik met de taxi richting Senegal gegaan.

Aankomst

Het ziekenhuis schip was onderweg richting Sengal, tijdens mijn aankomst. Vandaar dat ik een aantal dagen in een hotel heb overnacht, samen met andere mensen van Mercy Ships.

Dit was eigenlijk best fijn, hierdoor heb ik al wat mensen leren kennen.

Aankomst van het schip!



**Het schip komt aan in Senegal!
Samen hebben we alle mensen
op het schip en het schip zelf
ontvangen :) Het was erg mooi.**

Aan boord op het schip

Vandaag mogen we aan boord op het schip, in verschillende groepen zijn we vanaf het hotel naar het schip toe gelopen. Het schip ligt in de haven van Senegal, als we naar het schip toe lopen moeten we in de haven de juiste aanwijzingen/regels volgen, ook uit respect.

Aangekomen op het schip krijgen we een rondleiding, het schip is heel groot. We krijgen uitleg over veiligheid, wat te doen als er bijvoorbeeld brand is. En hoe alles aan boord werkt.

Op het schip is bijvoorbeeld ook een school, voor de kinderen die hier aan boord verblijven. Waarbij de ouders een functie hebben aan boord. Als familie verblijf je 2 jaar of langer op het schip.

Aan boord op het schip

Aan boord op het schip zijn allemaal verschillende functies. Zo kun je denken aan de kapitein, die het schip van locatie naar locatie vaart. Mensen van de beveiliging, binnen en buiten het op het schip. Mensen die op de universiteit van Senegal en op het schip zelf onderwijs geven. Technische functies, verpleegkundige, doctoren en nog veel meer.

Overdag is ook de Day Crew aanwezig, dit zijn vrijwilligers vanuit Senegal die overdag komen helpen op het schip. Bij allerlei verschillen functies aan boord.

Galley Staff

Aan boord werk ik in de keuken, hier wordt al het eten bereid voor alle vrijwilligers. Aan boord zijn we met ongeveer 600 man. In de keuken werk ik samen met mensen vanuit Senegal, zij zijn net zoals ik vrijwilliger. Ik vind het leuk om op deze manier in contact te komen met andere mensen.







