



FAMILIE VAN DIJK

Bas en Carine
Roos, Daan en Jasmijn

CONTACT

Post:

M/V Global Mercy
Fam. Van Dijk-SECURITY
PER CREWMAIL
p/a Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam

Pakketje:

M/V Global Mercy
Fam. Van Dijk-SECURITY
PER CONTAINER
p/a Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam

WEBSITE:

<https://www.mercyships.nl/bemanning/familie-van-dijk/>

E-MAIL:

vandijkaanboord@gmail.com

6E NIEUWSBRIEF!

Hallo allemaal,

We zijn alweer over de helft van de 2e field service. We wonen nu 1.5 jaar in Sierra Leone aan boord van de Global Mercy. Komende zomer komen we alweer terug naar Nederland.

1000 operaties

Er zijn deze field service al ongeveer 1000 operaties uitgevoerd. Sommige mensen hebben meerdere operaties nodig, maar alleen al deze field service is het leven van meer dan 950 mensen blijvend veranderd. Mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot zorg, of het simpelweg niet kunnen betalen. Mercy Ships helpt hen en betaalt alle kosten na de screening. Denk hierbij aan vervoer van woonplaats naar het schip, overnachtingen in Freetown, alle maaltijden, de operatie zelf, nazorg en ook de reis terug. En elke dag zien we de patiënten binnen komen. Van klein tot groot!



Filmsterren

Carine is een van de main characters in seizoen 2 van de series over Mercy Ships. De serie geeft een inzicht in de organisatie van Mercy Ships en het leven aan boord van beide schepen. Voor ons betekent dit dat we op meerdere momenten gefilmd zijn, afzonderlijk, maar ook als gezin. Seizoen 1 is al uit en is goed ontvangen en komt in de toekomst waarschijnlijk ook naar Nederland. De planning is dat de serie in 30 landen beschikbaar komt.





Academy

De kinderen doen het erg goed op school. De klassen aan boord zijn erg klein, wat maakt dat er veel individuele aandacht voor ze is. We vinden het zo mooi om te zien hoe ze zich hier ontwikkelen. Alle drie op hun eigen manier. En omdat alle drie onze kinderen op Junior High of High School zitten, gingen ze ook alle drie mee op de Academy retreat. En dit keer ging de reis naar Kabala (ongeveer 8 uur rijden vanaf het schip), een prachtig bergachtig gebied. Ze hebben een paar mooie hikes gemaakt, kennis gemaakt met het binnenland van Sierra Leone en als groep een mooie tijd gehad. En omdat we de veiligheid van onze kinderen erg serieus nemen mocht Bas de dagen ervoor een security assessment uitvoeren op deze locatie, samen met zijn collega uit Sierra Leone.



Roos met haar klasgenoten en mentor grade 9/10

Hoog geëerd bezoek

Frans en Jolanda zijn aan boord geweest. Frans en Jolanda zijn ons thuisfrontcomité, een stel bij ons uit de kerk in Dordrecht. Ze helpen ons als gezin praktisch, emotioneel en denken mee met ons als vraagbaak. Wat gaaf om hen het leven aan boord te kunnen laten zien en ervaren. Carine is met hen het binnenland in geweest om ze het land te laten zien. Ook zijn ze ondergedompeld in het shiplife door mee te doen met allerlei activiteiten aan boord, maar ook door met Carine mee te gaan met speltherapie in het ziekenhuis en bij het Hope Center (een plek in de stad waar patiënten, die van ver komen, wachten op hun behandeling of revalideren).



Winterbreak

Vlak voor kerst ging de academy hier aan boord voor 7 weken dicht, een winterbreak dus! We hebben als gezin genoten van onze familie en vrienden in Nederland! Het leven aan boord is best intens en we hadden ook echt even ruimte voor onszelf nodig als gezin. We hebben ook geleerd van onze break in de zomer, waarin we best veel afspraken hadden. Dit keer was het voor ons meer ontspannen. En wat hebben geboft met het weer, veel sneeuw en bijna geen regen!!



Challenge

In Sierra Leone (en andere landen) is een organisatie actief, genaamd Street Child. Zij zetten zich in voor kwetsbare kinderen om toegang te krijgen tot onderwijs en een betere toekomst. Dit doen zij al vanaf 2008. Een van de dingen die zij organiseren zijn hardloopwedstrijden. Het geld wat de organisatie ophaalt met de inschrijvingen wordt gebruikt voor hun doelen. Roos heeft in ons eerste jaar meegedaan aan een van deze wedstrijden en toen een 5km gelopen. Eind oktober vorig jaar organiseerde Street Child nog een wedstrijd. Roos en Bas zijn de uitdaging aangegaan en hebben zich ingeschreven voor een halve marathon. En niet in de meest ideale omstandigheden, het was heel warm, het parcours was oneffen en deelnemers kwamen elkaar op de route tegen waardoor steeds eventjes gewacht moest worden tot een deelnemer gepasseerd was. Maar ze hebben het gehaald!! Het was zwaar, maar ook zo mooi. Dwars door dorpen heen en ze kwamen samen over de finish in het stadion van Bo (2e grootste stad van Sierra Leone).



Water

In de overeenkomst die we met de overheid hebben als we een land bezoeken staan ook afspraken over de levering van schoon water. Dit hebben we nodig om de operatiekamers te kunnen laten draaien, maar we gebruiken dit ook als crew aan boord. We proberen aan boord zoveel mogelijk water te hergebruiken, zo wordt technisch water (van de airconditioning) bijvoorbeeld gebruikt als water voor de wasmachines.

De dam waar ons water vandaan komt is heel wat jaren geleden gebouwd en was bestemd voor ongeveer 800.000 mensen. Inmiddels is de stad gegroeid naar bijna 1.5 miljoen mensen. Hoewel we afgelopen 2 jaar een redelijke constante aanvoer van water hadden is dat dit jaar anders. We krijgen momenteel te weinig water. Zo weinig dat we een crisisteam hebben samengesteld met als doel zo weinig mogelijk water te gebruiken. Als we onder een bepaald niveau komen kunnen we niet langer blijven en komen de operaties in gevaar.

Waar we eerst tevreden moesten zijn met een douche van 2 minuten is dat nu terug gebracht naar 30 seconden. Snel nat maken, inzeppen met de kraan uit en heel snel afspoelen. En als we nog minder water krijgen moeten we nog meer maatregelen nemen, zoals het afsluiten van warm water naar de cabins of geen bezoek meer mogen ontvangen.



Terugkomst

Aan boord gaan was een lang en zorgvuldig proces, terugkeren na 2 jaar vraagt ook zorgvuldigheid en aandacht. We hebben nog maar een half jaar te gaan en dan keren we alweer terug naar Nederland. Daar hoort heel wat denk- en organiseerwerk bij. Hoe gaat die terugkeer eruit zien, bij welke middelbare school kunnen ze alle 3 instromen, waar gaan we wonen, welke baan etc.? We zien dit proces ook als een tijd van reflectie, wat nemen we mee, waarin zijn we veranderd. Past dit nog bij hoe we voor de missie ons leven hadden ingericht. Fijn om te ervaren dat Mercy Ships ons hierbij helpt, er een kindercoach is die met de kinderen mee op loopt en familie en vrienden om ons heen staan in dit proces.

Halverwege juni varen we vanuit Freetown naar Gran Canaria (Canarische Eilanden) en hopen daar ongeveer acht dagen later aan te komen. Het schip gaat daar in onderhoud, kan worden bevoorrad en een deel van de crew kan vakantie opnemen. Voor Bas is dit een mooie gelegenheid om zijn opvolger in te werken — die lijkt inmiddels gevonden te zijn.

Hierna eindigt daar ons commitment als vrijwilligers bij Mercy Ships en vliegen we terug naar Nederland. We zullen dan eerst even tijd nodig hebben om te settelen en hebben in die periode nog niet direct een inkomen. Onze insteek is dat Bas per 1 september weer een “normale” baan probeert te hebben.

Daarom willen we jullie vragen of jullie de maand augustus nog als laatste maand financieel willen bijdragen.

Praktisch werkt het als volgt: jullie moeten zelf de bijdrage aan ons stopzetten. Ons account bij Mercy Ships wordt namelijk per 1 september beëindigd. Alle bijdragen die daarna nog binnenkomen, gaan naar Mercy Ships algemeen. Uiteraard ook een prachtig doel 😊, maar als jullie de sponsoring na augustus willen laten eindigen, moet dit dus zelf worden stopgezet.

In elke nieuwsbrief maken we van de gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor alle berichtjes, mailtjes, kaartjes en structurele of eenmalige bijdragen. Ook deze keer willen we dat opnieuw doen.

Ons verblijf hier wordt mogelijk gemaakt door jullie. Daardoor brengen jullie hoop en genezing aan de armste mensen ter wereld — in dit geval in Sierra Leone. We horen zo vaak van lokale mensen hoe dankbaar ze zijn dat we hier zijn. Maar in werkelijkheid zijn jullie hier óók. Zonder jullie betrokkenheid, gebed, meeleven en financiële steun was dit niet mogelijk geweest.

Elke patiënt die geholpen is, elk kind dat weer kan lachen, elke familie die hoop heeft gekregen — daar dragen jullie direct aan bij. Dat blijft iets wat ons diep raakt.

Dank jullie wel dat jullie dit samen met ons mogelijk maken. ❤️

Hartelijke groeten,

Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de 1^e pagina staat het adres!

